

HØ...?? Ha-ha-ha !!



Efter er ret nedslående besøg hos den halv kriminelle Høpusher lidt uden for Københavns centrum, besluttede jeg mig resolut for, at der måtte ske noget, der måtte findes andre måder at opfylde mine marsvins maver og ønske om friskt grønt hø på ...

Det hø der var til salg, var nemlig en mistænkelig blanding af Bynke, Tidsler og halmstrå på tykkelse med sugerør. Nej så hellere lave høet selv, af alt det græs og ukrudt der alligevel står der og bare står alle vegne.

Jeg er fuldt ud klar over at hvis man har mere end et par marsvin i sin bestand, så vil det være helt umuligt at blive selvforsynende med hø, medmindre man kunne blive den lykkelige ejer af et par tønder græsmark, - jeg bruger nemlig en hel balle om ugen. Men man kan jo supplere købe "høet" med noget der er mere spiseligt og meget mere næringsrigt, nemlig det man let selv kan lave.

Hvis man laver eget hø går intet af værdi til spilde, heller ikke overskuddet af det grønt man har plukket. Stort set alle slags spiselige grønne planter kan tørres ved hjælp af sol og vind, for på denne urgamle måde at blive forvandlet til et sundt og næringsrigt foderhø til marsvinene. Jeg vil kun nævne et par af de egnede planter (du kan sikkert selv finde på flere), plænegræs og alle andre græsser, ærte- og bønneplanter, mælkebøtter, skvalderkål, kløver og brændenælder.

De grønne planter skal høstes i tørvejr og de skal tørres til hø, så hurtigt som det er muligt. Jo hurtigere det tørres, jo bedre bevares næring og vitaminer.

Hvis du også har lyst til at lave dit eget hø, kan du selv lave en "tørreramme". Den er let at lave, - min er bare fire lægter, samlet til en ramme og så har jeg sat stormasket hønsenet på (vildthejn kan også sagtens bruges). Rammen laves i de mål der passer dig bedst, man skal jo helst selv kunne løfte den rundt hvor sol og vind er bedst. Min ramme er 180 x 100 cm. Det stormaskede net, er det man lægger planterne på så der kommer luft fra alle sider.

Rammen stilles skråt mod solen, den kan stå op ad plankeværket eller udhuset, eller man kan sætte et par støtteben på (hvis man ikke har noget velegnet at sætte den op ad). Støtteben gør at rammen er mere mobil, så kan man et par gange om dage, når man alligevel kommer forbi, vende rammen mod solen, så den udnyttes optimalt.

På gode sol fyldte dage med lidt blæst, kan man få tørret et tyndt lag planter, så hurtigt, at planterne bevarer en meget stor del af vitaminer, næring, mineraler, samt dets oprindelige grønne farve.

Det kan faktisk blive til ret store mængder grønt hø, i løbet af en sommer, - det der ikke bliver spist med det samme (de kan spise enorme mængder af dette velsmagende og sunde hø)

opbevarer jeg i papirsække.

Når rammen ikke er i brug hænger den på et par kroge bag på muttehuset.

Gitte B. / januar 2001