

## Formandens beretning ved GF 27.20.

Vi har som vanligt gjort en del for at udbrede kendskabet til marsvin: det årligt tilbagevendende Roskilde Dyrskue er altid godt besøgt, samt vi har haft en udstilling i Forum med heldigvis flere besøgende lørdag-søndag end fredag, som var lidt stille. Af andre PR-arrangementer kan nævnes besøg i Plantorama og Slagelse Festuge. Det er dejligt med så stor interesse for marsvin

Samarbejde med DMF er indledt om bla. stamtavler. Primus motorer er Annette og Christina Rørbæk (vil de orientere bagefter?)

Vi har haft indført gratis prøvemedlemskaber i år, hvilket har været en stor succes. Håbet er at vi kan trække flere medlemmer til den vej.

Europasamarbejdet startede godt med et forrygende dommerseminar i marts. I maj var Annette, Lene og jeg til det årlige møde for alle delegerede i EE, hvor marsvinesektionen endeligt indførte skinnyer i standarden, sådan som vi havde forberedt ledelsen på et år forinden. Dette resulterede i lidt af en intervention fra ledelsens side, hvor vores sektionsleder, Evelyne, blev trukket ind til et ekstraordinært møde hvor det blev bestemt at der for det første ikke måtte udstilles skinnyer i Herning, for det andet at marsvinesektionen kunne udelukkes fra EE, hvis ikke vi ændrede vores opførsel og fjernede skinnyerne fra standarden. På det tidspunkt var alle i marsvinesektionen rasende over denne behandling og der var tale om at forlade EE og starte for os selv. Willy, kasserer og udstillingsleder på EE i Herning, støttede os ved at sige "no skinnies, no Europaschau".

Nogle måneder senere modtager vi så en email fra formanden fra EE, som er meget ubehagelig og fornærmende overfor marsvinesektionen. Ikke kun skinnyer nævnes nu som ekstremracer, men også de langhårede marsvin. Vi føler os alle truede og dårligt behandlet og det virker som om der er bred opbakning i marsvinesektionen om at boykotte EE og starte for os selv. Som medarrangører var DMK nødt til at træffe en beslutning ret hurtigt - deadline for invitationen nærmede sig med hastige skridt og støtten fra de danske medarrangører forsvandt - Willy forsøgte men måtte bøje sig for EE-ledelsen og sige vi ikke kunne have skinnyer overhovedet i hallen. En enig bestyrelse i DMK blev enige om at vi ikke længere kunne acceptere den behandling vi blev udsat for, og vi trak os fra samarbejdet. Vi er alle utroligt kede af at det udviklede sig sådan, og dybt skuffede over at støtten fra resten af marsvinesektionen forsvandt en efter en. Jeg ved at flere af bestyrelsesmedlemmerne stadig har mod på at arbejde for et alternativt europæisk samarbejde, hvis opbakningen fra medlemmerne er der.

Det er selvfølgelig også lidt kedeligt at skulle forlade formandsposten med sådan en historie, men omvendt er det måske meget godt at der kommer nye kræfter til. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til medlemmerne for at jeg har måttet være klubbens formand i så mange år. Jeg forlader formandsposten i sikker vished om at den nye formand og bestyrelse vil lede klubben sikkert frem mod nye og spændende tider.