

Dyrenes Dag i plantorama i Viborg d. 12/2-2012

Så var det igen den tid på året hvor der skulle holdes Dyrenes Dag i Plantorama. DMK var igen i år inviteret, til at komme med PR stande i deres butikker rundt om i landet.

Vi var tre der havde meldt os til at tage os af Plantorama i Viborg. KL 8.30 søndag d. 12/2 mødte vi op og gik igang med at stille op. Efter et mindre tilbageslag (jeg giver kvajebajer – havde glemt burene) kom vi godt igang. En dyrlæge kom ud og tjekkede dyrene og der var selvfølgelig ikke noget at komme efter.



Med os havde vi en crested satin, en hvirvelforvirring, en ch-teddy, en lunkarya og hovedattraktionen en skinny. Så man må sige, at vi var godt dækket ind.

Ud over os var der også stande for kaniner, katte, fugle, hundeernæringseksperter og en fotograf der tog billeder af folks medbragte kæledyr. Vi var også alle tre forbi fotografen med vores dyr.

Hele dagen delte vi foldere ud og svarede på spørgsmål. Der var spørgsmål om alt fra foder til gennetik. Men det spørgsmål vi fik flest gange var nok "hvad er det"? som var rettet mod den skinny der var med. Så dette måtte der svares på igen og igen. Personligt synes jeg det er lidt tankevækkende, at der ikke var nogen der vidste hvad en skinny var, når tæt på halvdelen af de marsvin der er tilsalg forskellige steder på nettet er skinnyer. Så det var godt vi havde sådan en med.



Vi blev godt beværtet af Plantorama både med morgenmad og middagsmad. Kl 16 var der ikke flere besøgende i butikken så der pakkede vi sammen og tog hjem. Forhåbentlig fik vi udbredt viden om DMK og marsvin. Tak for en god dag til to dejlige tøs, Christina Christensen og hendes datter Anne-Sofie.

Stephanie Dueholm, Dueholms opdræt.



Skinnyen Pink der havde taget sin hue med.