

Garden Living Fair 2013 d. 16-18. august 2013 i Frederiksborg Slotshave, Hillerød

Garden Living Fair er en af Danmarks smukkeste have- og livsstilsudstillinger, og når beliggenheden er Frederiksborg Slotshave med slottet, barokhaven og de smukke søer hvorom udstillingen er opbygget, så kan jeg kun være enig.



Det er en udstilling med temaet "haveliv", hvor der er stande med blomster, blomsterdekorationer, krydderurter, buske, udestueindretning, haveredskaber, havemøbler og forskelligt dansk design og brugskunst samt telte med mad, lækre delikatesser, vin og øl. Der spilles også rolig og behagelig live-musik, som passer godt til omgivelserne, og lyder smukt i slotshaven.

DMK blev med en frist på 10 dage tilbudt at deltage med en stand på udstillingen. Dette var lige snært nok i tidsfrist, så vi kunne ikke deltage alle 3 dage, men kun lørdag og søndag i godt halvdelen af åbningstiden. Men det var også godt nok.

Vi stod sammen med Dyreværnsforeningen, Pindsvinevennerne i Danmark, som tiltrak rigtig mange mennesker, fordi de fremviste flaskeunger og man måtte holde dem.



Det var ikke det store show og fremvisning, der kunne være i standen, men lidt og godt, var nok. Der kom selvfølgelig mange forbi, da vi sammen med Dansk Hamster Foreningen var de eneste dyr repræsenteret på udstillingen, og der blev uddelt rigtig mange "Pasningsvejledninger" og "Før du anskaffer dig marsvin"-foldere.

Jeg stod alene på DMK-standen lørdag, og havde Isabell med om søndagen. Derfor var jeg også noget brugt hen på søndagen, og det kan vist bedst beskrives ved følgende hændelse: En pige i lyserød regnfrakke med hætte på, kommer ind i teltet. Jeg spørger pr automatik, om hun interesserer sig for marsvin og evt. kunne tænke sig at holde en. Pigen vender sig om og siger "Mor, helt ærligt".

Alt i alt en rigtig hyggelig weekend og et udmærket sted for DMK at være. Så med de flotte omgivelser at være i, så har Isabell og jeg aftalt, at vi gerne kommer igen.

/ Lene Kristensen